

# Natuur- en vogelgeluk in de Ebrodelta

Mariska de Graaff

In de Ebrodelta in het Spaanse Catalonië ervaar ik elke dag als een onverwacht cadeau. In dit vogel- en natuurparadijs, waar we elk jaar maanden verblijven, zijn Hugo en ik volledig opgenomen in de gemeenschap van het dorpje L'Ampolla. Graag geef ik jullie een inkijkje in ons Spaanse (vogel)leven.

Trouw als een trekvogel, strijken wij elk jaar neer op dezelfde plek aan de noordkant van de Ebrodelta, op camping Ampolla playa, gelegen aan zowel de zee als aan beschermd natuurgebied. In dit gebied leven, al dan niet tijdelijk, ruim 300 soorten vogels. Elke dag trek ik er op uit met mijn verrekijkers en fotocamera's en onze trouwe hond Cash, die geen enkel dier verstoort.

Inmiddels ben ik ook vrijwilliger en rondleider bij de plaatselijke natuurbescherming en vaste fotograaf bij tal van plaatselijke evenementen. Regelmatig vragen mijn Spaanse vrienden of ik buitenlandse bezoekers op sleeptouw wil nemen langs o.a. de rijstvelden met flamingo's en langs het stuk met tientallen broedende soorten vogels. Dit gebeurt bijvoorbeeld op fietstochten vanaf de camping.



## Ebrodelta Vogelfestival

Een van de hoogtepunten dit jaar was het meerdaagse *Delta Birding Festival* in september, dat voor de 5<sup>e</sup> keer werd gehouden. Het was heerlijk zoveel natuurliefhebbers te ontmoeten uit binnen- en buitenland. Ik was een van de vrijwilligers en mocht alle niet-Spaanse bezoekers informeren over de flora en fauna van de Ebrodelta en de nabijgelegen zee. Daarbij werd ik ook geïnterviewd door de Spaanse TV (zie de Strandloper-site).

## Overall vogelgeluiden

Vanaf 'onze' camping lopen we zo het duin in, om de rietvelden met de waterpoelen van Les Olles. Onze oren tuiten van de vele vogelgeluiden. Karekieten, Snorren, Rallen, Woudapen, eenden en nog veel meer beweegt zich in en uit het riet. Te veel om op te noemen vliegt er door de lucht, zoals Vorkstaartplevier, maar ook Witwang-, Dwerg-, Lach- en Reuzensterns. Ook genieten we van Visarenden, Bruine Kiekendieven, Slechtvalken en Eleonora's Valken, die hier in het najaar komen.



Slechtvalk



Temmincks Strandloper



## Bergnatuur in Els Ports

De Ebrodelta is een prachtig, maar wel vlak natuurgebied. Toch zijn er bergen in de buurt. In de nabijheid van de kustplaats Peniscola ligt het nationale Els Ports. Samen met Spaanse vogelvrienden heb ik daar al heel wat afgeklauterd in de schitterende natuur met bijzondere rotsformaties, kloven, grotten, rivieren met watervallen. Ik heb genoten van echte wilde geiten, zeldzame Ribsalamanders en Marmersalamanders. Er zijn volop bloemen en planten met vele soorten orchideeën. Vogels zijn er te over, zoals: Dwergarenden, Arendbuizerds, gieren, maar ook de Rode en Blauwe Rotslijsters.



*Spiegel orchidee*



*Harlekijn*

## Vogelen op zee

Hoewel we de meeste tijd doorbrengen op land, vormt het jaarlijkse uitje van de vogel- en natuurbescherming traditioneel een uitzondering. Dan gaan we vogels spotten vanaf de boot. Na jaren met een in de zon glinsterende, gladde zee, stond er deze keer heel veel wind. Menig vogelaar, onder wie ik zelf, bleek geen echte zeebenen te hebben. Ondanks de misselijkheid gelukkig toch nog leuke foto's kunnen maken van o.a. Grote Jager, Stormvogels en vele soorten meeuwen. Overigens kun je tijdens het bovengenoemde Vogelfestival óók een boottochtje maken.



*Vale Pijlstormvogel*



*Grote Jager*



## Brulkikker-alarm

Hugo en ik fietsen elke dag. We komen altijd van alles tegen en maken altijd wel iets mee. Zo waren we op een dag in het waterzuiveringsgebied, waar ook veel vogels broeden. Regelmatig monitoren, wat zich zoal in het water bevindt aan vis en andere beestjes.

We keken toe hoe ze de netten binnen haalden. Groot was onze verbazing over de inhoud...Kikkervissen van wel 14 cm... Ik maakte direct foto's en stuurde deze naar Manolo Sanchez Blanch, onze vriend en dé vogel- en natuurdeskundige van dat deel van de Ebrodelta.

Manolo vertelde achteraf dat hij zowat van zijn stoel viel en onmiddellijk in actie kwam. Nationale bescherming in Madrid, en Barcelona werden ingeseind. Met man en macht werd het hele gebied zodanig 'ingepakt', dat er geen reptiel meer uit kon. Zo werd voorkomen dat die Amerikaanse brulkikkers zich nog meer zouden verspreiden.



*Kikkervis(je) van de Amerikaanse brulkikker*



*Gebied wordt "ingepakt"*

## Blauwe zwemkrab

Een andere exoot die we dit jaar massaal zagen, was de Blauwe zwemkrab. Zagen we er vorig jaar een paar, nu zitten er duizenden... in zee, in sloten en in de rijstvelden. De Blauwe zwemkrabben zijn erg agressief en doden alles wat ze te pakken krijgen. De gewone krabben zijn al verdwenen.

De Spanjaarden hebben van deze nood echter een deugd weten te maken. Omdat de exoten erg lekker smaken, waren mensen elk weekend en elke vrije dag krab aan het vangen. Dat bleek een fluitje van een cent, zo deden vrienden mij dit voor. Met een kippenpoot aan een touw, die ze rustig naar de kant trokken, hadden wij binnen één uur een emmer vol krabben.

Jullie begrijpen vast wel waarom we het zo naar ons zin hebben in de Ebrodelta. Kom gerust ook een keer als wij er zijn. Meld je maar bij de receptie van de camping, dan regelen wij wel een rondleiding. En het is nog gratis ook. Omdat ik het leuk vind om te doen.



*Krab vissen*



En, met dank aan de fotograaf Damian, is er een jaarlang een fototentoonstelling geweest in de fotowinkel van L'Ampolla.

Hartelijke groet  
Hugo en Mariska de  
Graaff

