

JAARVERSLAG JEUGDNATUURCLUB 1988 - 1989

De jeugdclub (9 - 11 jarigen) wordt momenteel verzorgd door 5 personen (waarvan 2 oudere jeugdleden) die met elkaar een voorlopig rooster samenstellen voor tal van activiteiten.

De ene week komen we vrijdagavond (7 - 8 uur) bij elkaar en de week daarop op zaterdagochtend, zodat we er ook daadwerkelijk op uit trekken om van alles waar te nemen.

We worden voor de meer specialistische kennis over bepaalde onderwerpen geholpen door diverse medewerkers van de vereniging. In het najaar heeft Rien Sluys ons over de trekvogels verteld en de week daarop zijn we met hem naar het duin gegaan om de trek met eigen ogen en oren waar te nemen.

Mart Gielen heeft met behulp van dia's een avond over paddestoelen verzorgd. De kinderen waren erg enthousiast over de erop volgende excursie in het duin waar wel 22 soorten paddestoelen gevonden werden.

Met Dick Passchier zijn we weer het Leeuwenhorstbos ingetrokken om de nestkasten schoon te maken en zo nodig te repareren. De heer Dieleman heeft ons iets verteld over het boeiende leven van de insecten.

Als leiding zijn we erg blij met deze medewerking vanuit de vereniging.

Het komende seizoen staat er nog veel te gebeuren met de medewerking van o.a. Hein Verkade, Willem Baalbergen, Dick Passchier en Benno Heethuis.

Als traditionele afsluiting van het seizoen zijn we weer van plan te gaan roeien op de Nieuwkoopse Plassen.

Hieronder vindt u een verslag van enkele van onze (ruim 20) jeugdleden.

Jenny Vink
Carla v.d.Hulst
Richard Zonneveld
Debbie de Jager
Marian Bos

-O-O-O-O-O-O-O-O-

STERRENWACHT

Vrijdag 27 januari zijn wij naar de Sterrenwacht in Leiden geweest.

De eerste sterrekijker was heel groot. De man vertelde er wat bij en je kon vragen stellen.

Toen gingen we naar de tweede sterrekijker. De verwarming mocht niet aan omdat het glas wat er in zit anders beslaat.

Daarna gingen we naar de kleinste sterrekijker van Nederland. Deze sterrekijker was vrijdag precies 150 jaar oud; gebouwd dus in 1839.

Door de volgende sterrekijker mochten we wel kijken. Door deze kijker zagen we Mars en Jupiter en een aantal sterrenbeelden.

En toen wilden we door de tweede kijker kijken, maar dat mocht niet, want anders zouden we te laat thuiskomen.

Dag van Larissa Molenkamp
Tessa Oostermeijer

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-