
Jaarverslag Jeugdnatuurclub

door Jenny Vink

De jeugdclub (9-11 jarigen) telde dit jaar ruim 20 leden en werd verzorgd door 5 vaste personen, waaronder 2 oudere jeugdleden, die met elkaar een programma opstelden met vele activiteiten. Ons seizoen draait mee met de schoolvakanties en loopt van september tot en met juni. De ene week komen we vrijdagavond (7-9 uur) bij elkaar en de week daarop op zaterdagmorgen, zodat we er echt op uit kunnen trekken om van alles waar te nemen. Voor de meer specialistische kennis over bepaalde onderwerpen werden we geholpen door diverse medewerkers van de Vereniging. In het najaar heeft Udo Hassefras ons over vleermuizen verteld. Trekvogels hebben we waargenomen met o.a. Rien Sluys. Mart Gielen heeft met behulp van dia's een avond verzorgd over paddestoelen en de week daarop zijn we op paddestoelenexcursie geweest. We hebben een kijkje genomen in het waterpompstation waar we precies kregen uitgelegd wat voor weg ons kraanwater aflegt. De kinderen waren ondanks kou en het vroege uur erg enthousiast.

In december zijn we op excursie geweest naar Gert Slager die ons alles vertelde over zijn zoutwateraquarium. Hein Verkade nam ons mee naar de sterren en de planeten en Dick Passchier heeft een boeiend verhaal gehouden over nestkasten.

Als leiding zijn we heel erg blij met deze medewerking vanuit de Vereniging. In het komende seizoen staat er nog veel te gebeuren; o.a. een uitwisseling met de jeugdnatuurclub uit Geldrop.

Vorig jaar mei zijn circa 16 jeugdnatuurclubleden en 4 volwassenen uit Geldrop bij ons te gast geweest. We hebben met hen o.a. een bezoek gebracht aan het vogelasiel en Meyendel. Overnacht en gegeten werd er in het Jan Verwey Natuurcentrum. Het weekeinde was er geslaagd, mede door de hulp die we kregen van partners, ouders en enkele leden van de Vereniging. Nogmaals onze dank.

Als afsluiting van ons seizoen zijn we weer van plan om te gaan roeien op de Nieuwkoopse plassen. Hieronder vindt u nog enkele verslagen van onze natuurclubleden.

We zijn op 10 februari naar de Polder Hoogeweg geweest. Ook hebben we een Bergeend gezien. Het was

een koude dag.

We zagen Scholeksters die heen en weer zaten te vliegen, als ze naar ons terug kwamen waren ze zwart en als ze van ons afgingen waren ze wit. Het leken net Kokmeeuwen.

Ze werden verjaagd door ons. Tegelijkertijd kwamen er een stel Kieviten aan. We hebben ook Spreeuwen gezien. Je kon niet zien waar ze naartoe zouden gaan. Ze vlogen uit westen naar het oosten in een groep. Om precies te zijn: Zuid West en West ertussen in, en tussen NoordOost en Oost er tussen in.

We reden met de fiets door de polder. Als we iets zagen stopten we.

Kris ter Horst, Jeugdnatuurwacht Noordwijk.

Quiz-avond

Op vrijdagavond van 7 uur tot 8 uur was er quiz-avond. We werden in groepjes van 4 verdeeld. Elk kind in elke groep was 1, 2, 3 of 4. Carla, Richard, Debbie en Marjan waren de jury. Debbie stelde vragen over dingen die we gedaan hadden. Eerst werd de vraag gesteld aan de nummers 1 van het groepje. De rest van het groepje mocht meehelpen, maar de nummer 1 moest het zeggen. Als nummer 2, 3 of 4 het zei als die niet aan de beurt was, dan kreeg je geen punt. Bij de volgende vraag moest 2 het zeggen, daarna 3 en dan 4. Ieder groepje moest het tegen een andere leider zeggen en als je het goed had kreeg je een punt. Enkele vragen waren: Noem planeten; Waar broeden over het algemeen ganzen? en Noem 2 eetbare paddestoelen. Carola Landzaat

Op 22-9-89 gingen we vleermuizen kijken, Udo Hassefras was de speciale gast. Hij vertelde over een "batdetector" en hij liet dia's zien en zo.

Op 3-11-89 was onze speciale gast de heer M. Gielen. We gingen het over paddestoelen houden en we hebben ook weer dia's gekeken. Op 17-11-89 gingen we het hebben over watervervuiling. We namen wit schelpenzand en vuil slootwater we gooiden het water over het schelpenzand en het zand werd groenig. Je kon dus zien dat het vuil water was. Op 1-12-89 hadden we sinterklaasfeest en op 9-12-89 hadden we een zeeakwarium excursie.

Sonno Witjes