

Waddenweekend 2018

Met een gezelschap van 32 mensen werd Vlieland van 5 tot 7 oktober bezocht. Een bont gezelschap van notoire waddengangers, debutanten, herintreders en Georgiëgangers heeft met elkaar een erg gezellig en daarmee geslaagd weekend gehad.

Het avontuur begon meteen na aankomst van de veerboot omdat nu eens niet naar het Westend gefietst moest worden, maar in het pikkedonker naar Vliehorst. Deze achter het dorp in het bos gelegen accommodatie werd echter door iedereen gevonden en bleek prima geschikt om de hele groep ruim onder te brengen. Nadat kwartier was gemaakt werd er nog gezellig met elkaar kennis gemaakt en verhalen uitgewisseld.

Zaterdagochtend werd er koers gezet naar de Kroonspolders. Het was prachtig windstil weer en onderweg werd enige malen gestopt om waarnemingen te doen. De enige twee Tapuiten van het weekend bevonden zich in de laatste paardenweidjes langs de Waddendijk. Onderweg werd al duidelijk dat de vogeltrek flink aan de gang was. Bij de Kroonspolders aangekomen bleek het getij ons niet gunstig gezind. Het was echt flink eb, dit deed de aantallen vogels in de Kroonspolders geen goed, maar de soortenvariatie was prima. Baardmannetjes en Waterral werden onder andere gezien, evenals een vreemde Casarca, wat een Kaapse variant betrof, een escape dus.

Na een lunch op 'de punt' werd via het bos en via camping De Paal teruggefietst naar ons onderkomen. De vogeltrek bleef maar doorgaan, letterlijk duizenden, voornamelijk Vinken, trokken over. Terwijl de voorbereidingen voor het diner in volle gang waren vloog een Boomvalk luid roepend rondjes boven ons hoofd. Een aantal deelnemers fietste nog naar de Noord-Oost hoek waar een Aziatische

Roodborsttapuit eerste kleurjaar vrouwtje was gespot door één van de vele vogelaars die dit weekend het eiland onveilig maakte.

Na de overheerlijke macaronimaaltijd was het al snel tijd voor de quiz. Anja, Theo, Inge, Dirk en Marian hadden er veel werk van gemaakt. Theo als oud onderwijzer, loodste ons door de rondes heen, waarbij het uitbeelden van een plant met een diernaam uiteraard voor de meeste hilariteit zorgde. De terechte, en met gemengde gevoelens ook blijde winnaars, zullen de quiz van komend jaar organiseren.

Zondag was het opnieuw een mooie dag. Er werd zonder tussenstops, snel doorgefietst naar de Kroonspolders om bij gunstiger getij aan te komen. Er was zeker beter zicht op de wadvogels maar een jagende Slechtvalk stal de show. Hierna viel de groep uiteen in subgroepjes en werd het eiland verder verkend. Op de camping kwam een Beflijster over in het spoor van een groep Kramsvogels. Nadat iedereen zich had verzameld op de boot kwamen Sam en Fietje nog met de waarneming van een Strandleuwerik, nota bene naast de veerhaven. Over de reling kijkend van de langzaam afvarende boot, zagen we een groepje achtergebleven vogelaars de bewuste vogel van dichtbij bekijken.

We hebben met elkaar een leuk weekend gehad. Komend jaar wordt Terschelling bezocht. De Wierschuur is reeds vastgelegd voor het weekend van 13 tot 15 september 2019. Bent u enthousiast geworden over bovenstaand verhaal en wilt u ook eens mee. Hou dan de Strandlopers later dit jaar in de gaten. Wilt u nu vast meer informatie neem dan contact op via r.eisenga@gmail.com.



Waddenweekend 2018 foto: Johan Passchier

