

VERSLAG VWG-EXCURSIE HONDSBOSSCHE ZEEWERING 21 OKTOBER

Paul Bouwman

De weersvoorspelling voor deze dag klopte aardig: aan de kust harde tot stormachtige wind, af en toe een bui maar later opklaringen met kans op een zonnetje. Op de Hondsbossche Zeewering werden door ons dan ook de nodige zeevogels verwacht. Jammer genoeg moesten we het doen met een Grote Jager, een groep Rotganzen, enkele Zwarte Zeeëenden en een Grauwe Pijlstormvogel. Na een bak koffie liepen we richting De Putten: een aantal plassen die gegraven werden tijdens herstelwerkzaamheden aan de dijk, gekenmerkt door slikken met hier en daar wat riet. Hier konden we Kluut, Zilverplevier, Bontbekplevier, Bergeend, Rosse Grutto, Bonte en Kleine Strandloper, Tureluur en Watersnip observeren. Langs de zeewering werden door Willem nog twee Strandleeuweriken gezien. Aan het eind van De Putten liepen we de dijk over naar het "asfaltstrand". De striemende regen en harde wind belemmerden ons hier een blik door de kijker te werpen, de weinige blikken leverden niets op. Via de dijk liepen we weer naar de auto's waarna we vertrokken richting Den Oever om een kijkje te nemen bij de Stevinsluizen.

Onderweg deden we nog een parkeerplaats aan waar zich twee Strandleeuweriken bevonden. Terwijl de gehoornde beestjes op de gevoelige plaat werden vastgelegd vloog er een Raaf langs. Ook de Stevinsluizen leverden nog leuke dingen op. Ongeveer honderd Dwergmeeuwen in winterkleed (gedeeltelijk juvenielen), een juveniele Roodhalsfuut, een juveniele Middelste Jager, vele Visdieven en wat Zwarte Sterns in winterkleed. Na nog wat bosjes te hebben uitgekamd zonder resultaat besloten we wat warmere oorden op te zoeken. Tenslotte keken we nog even bij het Wieringer Wad maar ook daar viel niets te bespeuren. Zo begon de terugreis na een gezonde en leuke vogeldag.

VERSLAG VWG-EXCURSIE IJMUIDEN 1 DECEMBER

J.J.M. Andriese

Slechts vijf vogelaars stonden om 9 uur op deze dag gereed om naar IJmuiden te vertrekken. Vier jonge knapen en schrijver dezes, die nu niet bepaald piep genoemd kan worden. Onbegrijpelijk dat maar vijf mensen op deze mooie zonnige zaterdagmorgen aanwezig waren. Temperaturen die voor de tijd van het jaar ver boven normaal lagen en een pittige zuidoosten wind. Ideale omstandigheden dus om pierwaarts te trekken.

We persten ons in de auto en konden ons na een half uur weer naar buiten werken. Zoals 's morgens vroeg al was gebleken, toen ik vanuit mijn warme bed reeds diverse **malen** Grauwe Ganzen had horen overkomen, was dit aan de kust ook het geval. Later op de dag waren hier ook Kolganzen bij. Toen we op het puntje van de pier stonden werden er ook nog Brandganzen gezien. Nog opvallender waren de groepen Kieviten, soms met Goudplevieren, die zich zuidwaarts spoedden. We zagen ze tot ver in de middag doortrekken.

Aan het begin van de pier ontwaarden we al gauw een vrouwtje Middelste Zaagbek. In de duintjes hoorden we Sneeuwgorzen en misschien ook een IJsgors. Uiteraard lagen langs de hele pier, meest in de luwte, flinke aantallen Eidereenden, vrijwel allen in eclipskleed. Sommigen waren tot op heel korte afstand te benaderen. De meeuwen, die meestal in grote getale aan de linker-kant van de pier op het strand staan, stonden nu te ver weg om er iets van