

VERSLAG VWG-EXCURSIE NOORDHOLLAND 15 SEPTEMBER 1985 Dirk Jan Tang

"Eens liep zij hoog te spreken, langs de Noordzee; een dag kermde om aan te breken".

Ik moest onwillekeurig denken aan A. Roland Holst's prachtige gedicht "Een winter aan zee" nadat ik na een uurtje op het terras bij de Hondsbosche zowat verkleumd was. Onder en boven de horizon vlogen Jan van Genten (juveniel & volwassen), Noordse Pijlstormvogels en Noordse Stormvogels. De vogelaars met de scherpste ogen en telescopen speurden over het woest schuimend water naar Vale Stormvogeltjes. Eén gelukkige kreeg er zowaar een te zien. Het was nog maar negen uur en de natuur deed er alles aan om het een geslaagde dag te laten zijn. Slechts de koffietenthouder liet het afweten. Net boven de branding vlogen twee Kleine Jagers, waarvan de eerste door Willem en Peter voor een Middelste werd gehouden. Langs de horizon schoof een rij Zwarte Zeeëenden. De strandtenthouder was om half tien bereid zijn waar aan de man te brengen. Nauwelijks verwarmd door koffie en koek meldt Ronald een Grote Jager. Shit, die heb ik dus gemist! Opnieuw naar buiten, maar de show is al over. Er is niets interessants meer te melden.

Daarna worden de nabijgelegen Putten aan een onderzoek onderworpen. Een Krombekstrandloper, Nijlganzen, Steenlopers en een Groenpootruiter levert dit op. Duidelijk niet spectaculair genoeg om ons hier lang vast te houden. De club gaat verder naar Den Oever. Op de dijk met zicht op een stuk Waddenzee zien we Goudplevieren, Dwergsterns, Zwarte Sterns, Rosse Grutto's, Strandplevier en een Rotgans. Dan zijn de sluizen aan de beurt. Onder Ir. Iely's norske blik lopen we over het sluizencomplex. Menno die daartoe de gehele dag al een merkwaardig plastic koffertje meezeult speurt naar Witvleugelsterns tussen de Visdieven. Hij meent er een te zien maar twijfelt daarna weer. Wel wordt nog een Middelste Jager gezien en tussen de overgroeide bunkers (het wordt namelijk nooit meer oorlog) signaleert men een Bonte Vliegenvanger en een Patrijs. In het water tref- fen we een Toppereend en een Roodhalsfuut aan. De Kuifduiker die Willem zag is daarna spoorloos. Op een eilandje zitten twee Middelste Zaagbekken.

Het is inmiddels half drie geworden en er moet een routekeuze gemaakt worden. Het gaat tussen de Flevopolder en Marken. Marken wint en Menno belooft ons onderweg een merkwaardige ontmoeting. Hij volgt in ieder geval een merkwaardige route, hij neemt de dijkweg. Deze route zorgt ervoor dat na korte tijd het merendeel van de reizigers in slaap sukkelt. Ergens bij Volendam komt alles uit. Kees Hazevoet rijdt ons tegemoet, zwaait en roept "wakker worden!". Dat helpt. Een half uur later rijden we de dijk naar Marken op. Omdat Jan Joost dreigt te braken stoppen we bij een parkeerplaats en bestuderen het lokale Perzikkruid. Na overleg besluit de meerderheid een kroket te gaan eten op het Stadionplein. Zo eindigt de dag in verwarring.

OPROEP: WAARNEMINGEN VAN DE POELRUITERPLAS BIJ SPAARNWOUDE

Wie kent niet het aardige plasje, ook wel Poelruiterplas genoemd, bij Spaarnwoude? Vaak worden hier leuke dingen gezien. Het is de bedoeling van al deze waarnemingen een overzicht te krijgen. Men wordt daarom verzocht waarnemingen die daar tussen 1970 en 1985 zijn gedaan door te geven aan Frank Dorel, Uilenstede 188, 1183 AP Amstelveen, 020-457110, liefst schriftelijk. Te zijner tijd zal van deze waarnemingen een artikel samengesteld worden. Bij voorbaat dank.