

## EEN VROEGE BOERENZWALUW

Joop Andriese

Vanwege mijn activiteiten in het Amstelpark - het controleren en bijhouden van ongeveer 80 nestkasten - geniet ik enige bekendheid als vogelaar bij het bewakingspersoneel.

Op de avond van 26 maart 1987 werd ik gebeld door Rob Kist, één van de bewakers. Hij vroeg me, of ik langs wilde komen om me iets te laten zien, dat me zeker zou interesseren. Wij, mijn vrouw en ik, naar het park. We wonen er immers vlak bij. Met de auto van de bewakingsdienst reden we naar de paardestal, achter in het park bij het weiland. Het was er al aardig schemerig, zodat het licht aangedaan werd. Achter de brede rug van het paard ontwaarden we een Boerenzwaluw die helemaal weggedoken zat op het oude nest van vorig jaar.

Volgens Rob Kist was de zwaluw die namiddag gearriveerd bij een zuidwesten wind (windkracht 5) en een temperatuur van 8-9 °C. Toen hij het paard op stal zette, vloog de vogel traag van het nest af en ging in de stal op een randje zitten. De vogel was zeer vermoeid en keerde dan ook direct op het nest terug, toen hij de stal verliet.

Wij hebben uiteraard alleen van buiten gekeken om onnodige verstoring te vermijden.

Tot een week daarna werd de Boerenzwaluw nog waargenomen. Het is me toch een raadsel dat de vogel het nog zo lang uitgehouden heeft in die barre voorjaarsomstandigheden. Waarschijnlijk heeft de ruïn Sico daarvoor gezorgd. 's Avonds en 's nachts was het in de stal behaaglijk door de warmte die het paard uitstraalde.

Dit is een van de vroegste waarnemingen van de Boerenzwaluw in de regio.

In 1958 werd ook op 26 maart in het Amsterdamse Bos een Boerenzwaluw waargenomen.

Welke afstand de vogel in één ruk tot het Amstelpark heeft afgelegd, laat zich slechts raden. De prestatie zal dan ook niet in het Guinness Book of Records worden bijgeschreven.

Joop Andriese  
Havikshorst 71  
1083 TN Amsterdam

## VISDIEVEN BEDREIGD

Willem van der Waal

Het broeden van de Visdief op de bekende berm van de Haagse Weg werd dit voorjaar diverse malen verstoord door freeswerkzaamheden van Rijkswaterstaat. De Luchthaven Schiphol wenst de kolonie niet in verband met de vliegveiligheid. Het broeden moest dus onmogelijk gemaakt worden. Alleen aan de uiterste rand wilde een Kokmeeuw het nog wel proberen. Twee leden van de VWG-Amsterdam hebben actie ondernomen en met succes. De Visdieven hebben er inmiddels gebroed.