

VERSLAG VWG EXCURSIE NAAR DE ZUIDPIER OP 13 NOVEMBER 1988

Piet de Droog

Wat aanvankelijk een pechdag leek te worden, pakte met Jan zijn auto, windkracht 5, en de 13e, bleek achteraf een geslaagde excursie. Wij vertrokken met de bus vanaf het Sloterdijkstation en waren circa 10.00 uur aan de Zuidpier. Terwijl wij op andere excursiegangers wachtten, wierpen wij al een blik in de duintjes. Dit leverde zowaar al een groep Sneeuwgorzen op van 80 ex, op het strand tussen de pieren een vijftal Drieteenstrandlopers. Inmiddels waren Annelies, Hessel en Willem gearriveerd en met zeven enthousiastelingen zouden we de per gaan bedwingen. Op het strand tussen de vele Kok-, Zilver- en mantelmeeuwen bevonden zich ook nog 4 Zilverplevieren, 15 Drieteenstrandlopers, 8 bonte Strandlopers en 5 Kleine Mantelmeeuwen. Bij het passeren van het hek kregen wij aan de binnenzijde onze eerste Zeekoet.

Dat bij windkracht 5 de golven over de pier slaan, ondervonden Annelies en Jolande als eerste. Bij het observeren van een Roodkeelduiker kregen zij het zilte nat over zich heen. Dat was dus soppen. Op weg naar de kop kregen wij nog 4 Roodkeelduikers, 2 wijfjes Zwarte Zeeëenden en 2 vrouwelijke Middelste Zaagbekken te zien. Ook vlogen er regelmatig Oeverpiepers en Paarse Strandlopers over de basaltblokken. Tussen de golfslagen door bereikten tenslotte vijf man de kop. Twee dames vonden het kennelijk te nat worden en besloten terug te gaan. Op de kop van de pier zagen we veel Dwergmeeuwen, wel zo een 60 ex, en 3 Drieteenmeeuwen waaronder een juveniel.

Na een kort oponthoud werd de terugtocht aanvaard. Een langsvliegende Alk, richting zee en met de kijker goed te volgen, was de zoveelste verrassing en daar bleef het niet bij. Een late Grote Stern had nog geen trek om het warme zuiden op te zoeken. Hij vond het weer kennelijk aangenaam. Het klapstuk, voor mij althans, was de IJseend. Deze vogel zwom zeer dichtbij. Ik dacht aan een vrouwtje maar de meningen waren verdeeld. Het werd dus een IJseend in vrouwkleed. Weer bij de duintjes aangekomen moesten wij nog even stilstaan bij die grote groep Sneeuwgorzen. Vooral de mannetjes vallen in de lucht erg op door zoveel wit in de vleugels. Een eenzame Rosse Grutto was ook van de partij. Tot slot nog een Zeekoet en onze natte, maar vooral leuke soorten-excursie was weer ten einde.

De koffie, al dan niet gemend met snert, smaakte voortreffelijk en gezien het tijdstip (12.30 uur) doet daar niet veel aan af. Na een gezellige conversatie over komende plannen en excursies ging iedereen omstreeks 13.15 uur richting Amsterdam.



Piet de Droog
Jan Ligthartstraat 37
1068 PA Amsterdam