

VERSLAG WATERLANDEXCURSIE 21 MAART 1992

Joris Stomp

Zondagochtend negen uur; Schellingwouderbrug.

Zeven geharde vogelliefhebbers hebben de weersvoorspelling getrotseerd en zetten fietsend koers richting Marken.

De vaart zit er lekker in, (wind in rug) en de eerste Tjiftjaf wordt al snel gehoord. Veel weidevogels, buitendijks een Nonnetje, Brilduikers, veel Smienten, Kuifeenden en Tafeleenden. In de Gouwzee ook nog Toppereenden en een Grote Zaagbek.

Ongemerkt is de wind in kracht steeds toegenomen en blaast ons steeds sneller richting Marken. Na een wel zeer heftige regenbui afgewacht te hebben zien we in het laatste stuk polder voor de dijk naar Marken Kempnaren, Pijlstaarten en ongeveer 500 Goudplevieren. De wind is nu zo sterk dat je de kleine steentjes op de asfaltweg hun eigen weg richting Marken ziet gaan. Zij hoeven niet terug, wij wel. Na enig overleg, waarin gelukkig de zachte krachten overwinnen, besluiten we rechtsomkeerts te maken. Door de polder weer terug. De wind is nu zo sterk dat het grootste deel naast de fiets gelopen moet worden. Na een fikse wandeling, (het bleef gelukkig droog), gelukkig rond drie uur weer heelhuids binnen de stadsmuren. Op de valreep nog een ploeg Puttertjes en een paartje Casarca onder de Schellingwouderbrug. Thuis een moe doch voldaan gevoel.

VOGELWEEKEND TERSCHELLING 1991

Paul Tak



Het weekend was gepland op 18, 19 en 20 oktober, maar op 17 oktober stond er een zeer zware storm en volgens de weersvoorspelling zou deze storm zich zeker vrijdag de 18e handhaven. Dat hield de mogelijkheid in dat de overtocht wegens het uit de vaart nemen van de veerboot in gevaar kwam, zodat het weekend verkort zou worden of helemaal niet door zou gaan.

Gelukkig viel het mee, weliswaar vertrok de boot enige uren later, maar dat mocht de pret niet drukken.