

HOUTDUIF KANNIBAAL ?

Willem van der Waal

Dit wordt een smerig stukje. Dus als u dit leest tijdens de maaltijd raad ik u aan eerst maar even door te eten en daarna pas verder te lezen.

Veel vogels zijn vleeseters, met name roofvogels. Ook niet-roofvogels, zoals klauwieren eten vlees. Zeer bekend zijn natuurlijk de grote opruimers, de kraaien en Eksters. In de grote stad, berucht om zijn hondepoep (Amsterdam dus) vertonen de Eksters hun nuttig opruimgedrag vaak als poepeters. 's Morgens vroeg als er nog maar weinig mensen op straat zijn - afgezien van politie, duistere figuren en vogelaars - kan je vaak de Ekster van hondepoep zien eten. De met Bonzo, Frolic, of andere soorten overvoerde pitt-bulls, bouwiers, enz poepen vaak een deel van de hondebrokken direct weer uit. Voor de ekster een lekkernij. Stukken half verteerde pens of hart: smikkelen maar.

Maar een gezonde hond krijgt ook rauwkost van zijn baas. Maïs en graankorrels komen er halfverteerd en voorgeweekt aan de achterkant er weer uit. Lastig als je er als mens intrapt, maar een delicatessen voor de Ekster en Huismus, die zoiets beschouwen als een door Tafeltje-Dekje geleverde bestelling. Zelfs de Houtduif en de vieze stadsduif hebben de graan- en maïskorrels in de hondepoep ontdekt. Een goed voorbeeld doet volgen.

Op 26 juni zag ik op de Radioweg in de Amsterdamse Watergraafsmeer een Houtduif van een platgereden stadsduif eten. Spreeuw en Huismus zie ik wel vaker eten van in Artis uitgeworpen dode dieren, die als maaltijd voor de roofvogels en uilen zijn bedoeld, maar Houtduiven ...

Een auto verjoeg de Houtduif, maar deze waggelde snel terug naar zijn overreden neef en begon opnieuw te pikken. Dat is vreemd. Ik besloot de duif voetje voor voetje te benaderen en te bekijken tijdens zijn haute cuisine maaltijd. Na enig geschuifel zag ik eindelijk wat er werkelijk gaande was. De door de auto geplette stadsduif had een overvolle krop, gevuld met duivevoer. De krop was door de wielen opengescheurd en de half verteerde inhoud gulpte er uit. De Houtduif had dit in de gaten gehad en besloot het maal tot zich te nemen.

Gelukkig, de Houtduif bleek dus geen vleeseter te zijn geworden. Hij toonde zich slechts een lekkerbek en bovenal vegetarisch. Na zo'n zeven minuten was het van zijn krop-inhoud beroofd. Als ik me niet sterk vergis vloog de Houtduif weg terwijl hij een welgemeend, tevreden boertje liet. Dat het hem wel moge bekomen.