

poging van de gemeente om het project door te drukken is onlangs weer gestrand. Ik wil hiermee maar bewijzen dat vogelinventarisaties en vogelwaarnemingen, mits op het juiste moment en op de juiste plaats in de strijd geworpen, wel degelijke belangrijke invloed kunnen hebben op de besluitvorming inzake nieuwe projecten die een bedreiging vormen voor waardevolle natuurterreinen.

Bert Kamp, Burgemeester Hogguerstraat 271, 1064 CP Amsterdam

NIJLPAARDEN ROND DE TENT - Verslag van een dia-lezing over Kenya

Dana Constandse

Roy de Haas trok dinsdag 8 december een opvallende volle zaal. Hij had dan ook veel prachtige dia's meegebracht en gelukkig ook zijn eigen apparatuur, want de projector van het NME-centrum bleek om half acht nog onvindbaar.

Het was alweer acht jaar geleden dat hij en Anga in Kenya rondtrokken, maar zijn foto's en enthousiaste reisverslag hadden nog niets aan kleur ingeboet. We hoorden over de problemen met krakkemikkige huurbusjes en het kamperen in kleine tentjes midden in de natuur. Van de nijlpaarden die hen nog een keer 's nachts het slapen beletten had hij wijselijk maar geen foto's gemaakt, maar wel van de belangstellende Kenyanen die zich rond de onwillige volkswagenbus hadden geschaard.

Veel vreemde vogels: maraboes, de goliathreiger, roze pelikanen, neushoornvogels en dwergflamingo's. Ik doe maar een greep. Ook klein kleurig spul als honingzuigers (ook de variabele). De mooiste naam vond ik die van de hottentotaling, die er niet uitzag of hij daaronder gebukt ging. Over onze kennis van uiteenlopende ruiters werden we even zelf aan de tand gevoeld en ook mochten we helpen onbekende bloemen te determineren.

Er heerste een geanimeerde sfeer en dat kwam zeker ook door de kwaliteit van de foto's en het enthousiasme waarmee Roy ons allerlei interessante details wist te vertellen. Helaas is een avond te kort om ons alle 1100 vogelsoorten te laten zien die in Kenya kunnen worden gespot, maar wat we te zien kregen was royaal genoeg.

CONTACTAVOND: GROTE ROOFVOGELS IN EUROPA.

Jan-Hendrik van Oers



Vrijdagavond 8 januari gaf Martijn de Jonge een voorstelling met dia's over

de grote roofvogels die lustig de werking van hun scheursnavel demonstreerden.

In het gedeelte voor de pauze werden opnames getoond van zeearenden, die waren gefotografeerd in Nederland en bij wintervoederplaatsen in Zweden. Door middel van de opnames werd de beginnende vogelaar duidelijk gemaakt, welke de problemen zijn bij de vaststelling van de leeftijd van zeearenden in het veld. Toch waren er toeschouwers die aantoonde, dat zelfs deze kennis te leren is.

Na de pauze werden spectaculaire opnames getoond van het ringen van zeearenden in Polen. Hierbij werd uitleg over milieutechnische en socio-economische tendensen in Oost-Europa niet geschuwd, waardoor het missen van de NRC die avond, bij de toeschouwers geen schade heeft aangericht.

De afsluitende serie over gieren en de Spaanse Keizerarend in de Extremadura begon met een reportage over de teloorgang van dit gebied. De Extremadura is een van de laatste uitgestrekte gebieden in Europa waar extensieve landbouwcultuur naast steppelandschap een biotoop vormt voor zulke zeldzaamheden als de Kleine en Grote Trap en de Kleine Torenvalk. Dit gebied wordt nu met EG-subsidies "ontgonnen". Deze droevige noot maakte het voor mij moeilijk te genieten van de opnames van een groep vale gieren, die een schaap in stukken scheurde. Ik ben toch meer vegetariër dan ik zelf dacht.

EXCURSIE PIER VAN IJMUIDEN - NOVEMBER 1992

Willem van der Waal

Op weg naar de tram kwam ik een medevogelaar tegen, die mij vroeg: 'Zo ga je er op uit?' 'Naar de pier vanwege een VWG excursie', antwoordde ik. 'O, er zat gisteren een Ross'Meeuw. Hij zal er straks ook nog wel zitten. Ze zijn bijzonder plaatstrouw', klonk het vol overtuiging. Ja ja, zo'n bijzondere meeuw zal wel weer weg zijn als ik op de pier verschijn.

Bij het busstation aan de Marnixstraat stonden al wat excursiegangers te wachten en ook wat "Dutch Birders". Het gonsde van het woord Ross'Meeuw. Om een uur of negen vertrok bus 82 richting IJmuiden, de spanning was te snijden bij de soortenjagers. Tijdens de busrit stapten nog wat soortenjagers in en plotseling begon er een pieper te piepen. Men hoorde een zucht van verlichting. De pieper meldde: 'Hij zit er nog!'

Bij het strand aangekomen stormden de fanaten de pier op. Wij VWG'ers deden het rustig aan. Op de pier stond een massa vogelaars bij het eerst torentje. De Ross'Meeuw was een half uur geleden de pier opgevlogen klonk