

EXCURSIE BALGZAND

Adry Streefland

6-8-1994

Zaterdagmiddag kwart voor vier op het Amstelstation. "Hoi Martin, waar is de rest?". 'Oh, een beetje vroeg nog'. Dan is het kwart over vier, en er is niemand meer die arriveert. Even naar huis bellen: 'wat... ,verzamenen op het Stadionplein??'.

Snel daarheen om misschien de rest op te halen, doch iedereen is al weg. Dan gaan we met de Panda in een sneltreinvaart naar Den-Oever, een vluchtige blik werpend op enkele Lepelaars, Wulpen en veel Kieviten in de polders. Gelukkig arriveren we nog op tijd. Nu is het de beurt aan Dhr.Otter, die uitgebreid vertelt over de flora en fauna op het waddengebied. Meerdere soorten meeuwen en sterns zitten al bijeen op het wad. Nu en dan verlaten Zwarte Ruiters het wad en vliegen landinwaarts. Hoor je hun roep dan is het vaak toch nog speuren in de lucht om ze te zien. Na het passeren van een stervende botulisme-meeuw passeert een Bruine Kiekendief die door Visdiefjes wordt lastiggevalen.

Bij de buitendijkse restanten van een Kokmeeuwenkolonie, steken we de dijk over om binnendijks terug te keren naar de observatiehut. Nog steeds passeren Zwarte Ruiters en op de oevers van het dijkkanaal bevinden zich meerdere Oeverlopers. Bij de observatiehut aangekomen, wordt het echt zweten voor Dhr. Otter.

Her en der dienen de telescopen op de weinige Lachsterns ingesteld te worden. Zijn die uit beeld verdwenen, dan kan men nog genieten van Zilverplevieren, Steenlopers en Rosse Grutto's. De vogels steken schitterend af tegen de ondergaande zon.

Inmiddels start de befaamde Zwarte Sterntrek. In grote groepen trekken zij nu langs, westwaarts naar hun slaappleatsen. Ook de meeste excursiegangers volgen dit voorbeeld.

