

SRI LANKA HET VOGEL PARADIJS

Joop van Helvoort

Onze voorzitter Jan Hendrik heeft afgelopen maart Sri Lanka bezocht, om alvast een voorschot te nemen op zijn welverdiende rust na de vogel herkenningcursus. Gewapend met een telelens heeft hij het eiland afgestruind op zoek naar mooie plaatjes bij zijn mooie praatjes. Het blijkt dat Sri Lanka een klein en overzichtelijk eiland is en bestaat uit een grote variëteit aan biotopen, van wetlands aan de kust tot een waar berggebied in het midden van het eiland (waar anders?!). Het goede seizoen om Sri Lanka te bezoeken is in de winter op het noordelijk halfrond als het daar de droge tijd is en het eiland vele wintergasten bevat omdat weinig vogels het in hun hoofd halen om vanaf Sri Lanka nog verder te vliegen over de Indische Oceaan. Het probleem is dus niet zozeer het zoeken naar vogels maar wel het zoeken naar een goede determinatiegids. Jan Hendrik heeft dan ook in eerste instantie moeten werken met een aantal vooroorlogse gidsen totdat hij een boekje tegen kwam met de vogels van Sri Lanka, dat voldoet voor de determinatie in het veld maar met tekeningen waar wij, verwend als we zijn, onze neus voor ophalen. Jan Hendrik heeft in een paar weken tijd 175 vogelsoorten gezien zonder daar al te veel moeite voor te doen en zichzelf ook nog wel eens tijd te gunnen voor een ontspannen strandbezoek om daar tegen een keerkringvogel aan te blunderen. Natuurlijk hebben wij ze niet alle 175 onder ogen gehad, maar met de selectie die Jan Hendrik gemaakt had met o.a. bijeneter-, wouw- en reigersoorten was iedereen gelukkig. Om de avond ook een extra educatief tintje te geven en dit stukje ook; met de natuurbescherming in Sri Lanka is het zo slecht nog niet gesteld. Ongeveer 10% van het land bestaat uit beschermd gebied, waarvan een groot deel weliswaar in stand wordt gehouden voor de olifantenpopulatie, maar wie maalt daarom als onze gevederde vrienden mee profiteren. Ook was de indruk van Jan Hendrik dat de jacht er op een laag pitje staat, al kwam hij wel met een paar dia's van onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden roofvogels. Helaas staat het eiland wel onder een grote bevolkingsdruk maar dit schijnt nog geen consequentie te hebben voor de vogelstand. Wel moet vermeld dat Jan Hendrik niet het noorden en noordoosten van het eiland heeft bezocht in verband met de burgeroorlog. Alhoewel de eerste 'contactavond' sinds tijden wel weer even wennen is, hoop ik volgende keer meer koffie te zetten. Tot de eerstvolgende 'contactavond' (dan onder een andere naam).