
Voorjaarskamp in Cóbdar



Jan Timmer

De streek rond Cóbdar in de Sierra de los Filabres in de Zuidoostelijke provincie Almería in Spanje, is een van de droogste van Europa en een onbekend maar heel bijzonder vogelgebied. Onder voorbehoud van voldoende deelname organiseer ik daar met een paar andere KNNV-leden een voorjaarskamp, van **23 april t/m 7 mei 2003**, wanneer alles in bloei staat en de rivieren nog water voeren.

Vershillende gebieden in de omgeving zijn zowel botanisch en ornithologisch als geologisch bijzonder. Geologisch en landschappelijk is de streek zeer gevarieerd: kalkrijke bodems worden afgewisseld door heel kalkarme gronden. Vlakbij Cóbdar ligt het gipsplateau van Sorbas en een eindje verderop zijn nog wat vulkanische bodems. Deze variatie in bodemsamenstelling vind je terug in flora en fauna. Vooral het gipsgebied rond Sorbas heeft veel endemische plantensoorten. Daarnaast zijn allerlei planten en dieren die je elders zelden ziet, juist in deze streek relatief algemeen. Wat betreft de planten zijn dat bijvoorbeeld de gigantische bremraap *Cystanche* en de wonderlijke parasiet *Cynomorium*.

Havikarend

Bij de vogels valt het voorkomen van de Havikarend op. Die haalt hier een van de hoogste dichtheden in zijn hele verspreidingsgebied. Een andere soort die in dit gebied veel meer voorkomt dan elders, is de Zwarte Tapuit. Andere bijzondere soorten zijn de Duponts Leeuwerik en de Woestijnvink. De rivierdalen in de omgeving zijn soms een waar eldorado voor zangvogels, zoals onder veel meer Roodkopklauwier, Nachtegaal, Cetti's Zanger, Orpheusspotvogel, Europese Kanarie, Grauwe Gors en zes tot zeven soorten Grasmussen. Verderop liggen op ongeveer één tot anderhalf uur rijden een aantal goede vogelgebieden, merendeels zoutpannen, natte duinvalleien, afgegraven duinvalleien, kleiputten enzovoort. Hier kan men naast algemene mediterrane soorten als Hoppen, Bijeneters, Scharrelaars, Flamingo's en Steltkluten, ook Audouin's meeuwen, Witkopeenden en Vorkstaartplevieren waarnemen. Verder horen met een beetje geluk Reuzensterren, Purperkoeten en Ralreigers tot de mogelijkheden. Boven Cóbdar broedt een Havikarend. Verder worden de bergen

in de directe omgeving, die ongeveer 2000 meter hoog zijn, ondermeer bewoond door steenbokken en wilde zwijnen. In de rivier de Rio Cóbdar leeft de Kaspische waterschildpad. In de omgeving hebben wij de afgelopen jaren ondermeer trappenslang, hagedissenslang, hoefijzerslang en parallelhagedis waargenomen.

Onderdak

Het is de bedoeling om te kamperen op de camping van Cóbdar. Degenen die dat niet willen of die daar niet toe in staat zijn, kunnen logeren in enkele huizen in het dorp. Ze moeten dit wel enkele maanden van tevoren opgeven. Informatie over camping en omgeving: <http://perso.wanadoo.es/riblancos> (Spaans en Engels).

Reis

Naar Almería kunt u vliegen. Van daaruit reizen we met een gehuurd busje of huurauto's verder naar Cóbdar. Waarschijnlijk vertrekt ook een busje vanuit Nederland. Dat heeft dan plaats voor een aantal mensen.

Kosten

De prijs van het vliegticket is nog niet bekend maar ligt vermoedelijk rond de € 250,-. Daarbij komen de kosten voor autohuur, camping en levensonderhoud. Inschrijving staat open voor leden van de KNNV-afdelingen Amsterdam, Haarlem en Hoorn en de VWG-Amsterdam. Opgave vóór 1 december. Dan besluiten we of er voldoende belangstelling is om de reis definitief te laten doorgaan. We hebben plaats voor min. 5 en max. 30 deelnemers.

Voor meer informatie en opgave:
Jan Timmer, 020-6274332, Jan.Timmer@oriolus.nl