

# Beheerdag Kinseldam 21 oktober 2006

Commissie Bescherming van de Vogelwerkgroep Amsterdam

In januari van dit jaar is de Kinseldam (Hoeckelingsdam) door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers ont-daan van opgroeiende jonge boompjes. Het doel hiervan is een vogelbroed- en rustgebied in stand te houden, dat uniek is in de wijde omgeving van Amsterdam en in het zuidelijk deel van het IJssel- en Markermeer. Afgelopen broedseizoen hebben de vogels daar dankbaar gebruik van gemaakt. Het aantal broedparen van Kokmeeuw en Visdief overschreed de duizend. Er was een record aantal van zestien paar Zwartkopmeeuwen en vier paar Dwergsterns. Ook Kluut en verschillende soorten plevieren broedden er weer (Frank van Groen, AVN 21 juli 2006).



FOTO: HANNA HIRSCH

Avontuurlijk boottochtje naar de Kinseldam, 14 januari 2006

Inmiddels schieten de nieuwe zaailingen alweer omhoog. Alle reden om binnenkort opnieuw aan de slag te gaan! We zijn er nu wat eerder bij en kiezen voor een dag in oktober om de eventuele vorst te ontlopen. De zaailingen zijn dan ook beter zichtbaar omdat er nog wat blad aan zit.



## Reserveer 21 oktober in je agenda en geef je op, met familie en vrienden!!!

Leden en niet-leden die mee willen doen kunnen zich opgeven bij de Commissie Bescherming door een mailtje te sturen naar [bescherming@vogelwerkgroepamsterdam.nl](mailto:bescherming@vogelwerkgroepamsterdam.nl) of te bellen naar een van onderstaande telefoonnummers.

- Datum:** zaterdag 21 oktober, met 28 oktober als reservedag voor het geval het weer tegen zit
- Tijd:** we starten om 9 uur 's ochtends en gaan, afhankelijk van de omstandigheden en ieders eigen conditie, door tot diep in de middag
- Plaats:** parkeerplaats bij de windmolen bij IJdoorn, direct ten noordoosten van Durgerdam; Staatsbosbeheer brengt ons in een bootje naar de overkant
- Meenemen:** laarzen of waterdicht schoeisel, werkhandschoenen, eten, drinken en eventueel een krukje

Meer uitgebreide informatie krijg je na aanmelding per e-mail, maar je kan ook bellen naar Annelies de Kleyn (020-6265699) of Bert Verweij (0297-565104).

# Lesbos, het land van de wonderbomen

Peter Schrijver



FOTO: COB VEENMAN

Zwarte ibissen bij Kalloni zoutpannen; 23 april 2006

In alle vroegte verzamelden twintig man zich op Schiphol. Naast de Amsterdammers is er ook een clubje uit Amersfoort bij. Eindelijk was het dan zover: de door Jan Timmer georganiseerde vogelreis naar Lesbos kon beginnen. Met een uur vertraging vertrok uiteindelijk het vliegtuig. Na een tussenstop op Kreta kwamen we aan op vliegveld Mytilene. Nog voordat we in de taxi of bus stapten werd de eerste Geelpootmeeuw genoteerd. Na een wilde rit over het eiland kwamen we uiteindelijk aan bij de appartementen Aegeon in Skala Kalloni, waar de groep twee weken zou verblijven.

's Middags wordt de omgeving verkend. In tegenstelling tot in Nederland schijnt hier de zon; met de vogels zal het dan ook wel goed komen. Na driehonderd meter gelopen te hebben kunnen we al Nachtegaal, Bonte Kraai, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik en Steltkluut noteren. Bij de West River zien we vervolgens Kleine Zilverreigers, Zwarte Ibissen, een overvliegende Ooievaar, Strandplevier, een Kleine Strandloper met een waterhoofd en de eerste waterschildpadden. Het is tijd om wat te gaan eten. Bij het restaurant horen we de eerste Cetti's Zanger en alsof dat niet genoeg is - het is pas de eerste dag - vliegen er ook nog 40 Zwarte Ibissen over.

De eerste ochtend verzamelen we al om 6 uur om de nabij gelegen Kalloni II Poel te bekijken. We vallen hier met onze neus in de boter: Woudaapje, Ralreigers, Zomertalingen, Steltkluten, Cetti's Zanger, Kuifleeuweriken, een flits van een Hop en heel veel Engelse vogelaars laten zich goed bekijken. 's Middags gaan we met de vier huurauto's langs de kust naar het westen van het eiland. De verhalen van Evert Pellenkoft hebben namelijk indruk gemaakt: iedereen wil naar het Ipsilou-klooster. Tijdens de autorit zijn de krenten in de pap een Scharrelaar, een Roodkopklauwier, een Blauwe Rotslijster en een paartje