



Voorwoord

Ellen de Bruin & Robert Heemskerck

Op zondag 31 mei 2009 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) in samenwerking met Festival Bloei de tweede Amsterdamse Stadsvogeldag. Deze vindt plaats in Park Frankendael aan de Middenweg en valt samen met de Dag van het Park.

Om de bezoekers van de Stadsvogeldag te kunnen informeren over de vogels in Park Frankendael geeft de VWGA deze speciale editie van *De Gierzwaluw* uit.



Het nummer opent met een inleiding door de huidige voorzitter van de VWGA. Daarna nemen we u mee terug in de tijd, met een artikel uit 1923 over de Blauwe Reigers in Frankendael. En al weer vijftien jaar geleden werd in *De Gierzwaluw* een artikel over de broedvogels van Frankendael in (meer dan) honderd jaar gepubliceerd. Dit artikel is opnieuw in dit nummer opgenomen. Hierna worden de broedvogels vanaf 2003 beschreven. De broedvogelgegevens uit deze twee artikelen worden weergegeven in een centrale tabel (Tabel 3).

Last but not least een anekdotisch

verhaal over broedende Ooievaars in Frankendael.

Meer informatie over de Vogelwerkgroep Amsterdam vindt u achterop dit nummer.

De redactie dankt auteurs, fotografen en Bart van Tooren en Isa Schimmel van De Levende Natuur voor hun medewerking en wenst u veel leesplezier toe met deze Frankendael-special.



Frankendael; indien zorgvuldig en bedachtzaam uitgesproken, klinkt de naam statig, deftig zelfs, alsof de naam verwijst naar vervlogen tijden uit een rijk verleden. Tijden waarin het voor de gegoede burgerij status had 'een buiten' aan de rand van de stad te bezitten.

Frankendael; de naam lijkt te verwijzen naar iets vaags en aantrekkelijks als 'dal van vrijheid', waarin de eigenaar zich kon terugtrekken uit het drukke stadsleven. Ook de schrijfwijze met 'ae' draagt bij aan het gevoel dat we bij Frankendael met iets ouds en adellijks te maken hebben.

De oudste vogelwaarneming in Frankendael die uit mijn waarnemingendatabase tevoorschijn kwam heeft betrekking op twee Boomklevers die ik er op 5 januari 1990 zag. Toen was deze soort in de regio Amsterdam veel schaarser dan nu. Niet lang daarvoor moet ik voor het eerst Frankendael bezocht hebben, een wat mysterieus gebied langs de Middenweg in de Watergraafsmeer. In mijn herinnering was het een statig bos met een bijzondere ondergroei en veel oude bomen. Ook de kolonie Blauwe Reigers sprak tot de verbeelding. Het was een paradijsje in een drukke stad. Bij een bezoek aan Frankendael leek het of je toetrad tot een