

## Derde Amsterdamse Stadsvogeldag

Sanne Hirschler

---

**H**et weer wilde niet meezitten dit jaar, hoewel het nog droog was toen ik op 30 mei naar Park Frankendael fietste. Al snel begon het te miezeren en daarna echt te regenen en zelfs te gieten. Het ging van kwaad tot erger toen het ook nog eens begon te waaien. Gelukkig drukte dat de gezelligheid niet, aangezien iedereen - dat wil zeggen de vrijwilligers - gezellig onder de kraam kwam staan om droog te blijven en warme drankjes te drinken. De thermoskannen thee en koffie waren al voor de lunch op.

Jelle Harder gaf twee interessante lezingen over IJsvogels en Evert Pellenkoft gaf er één over Gierzwaluwen. De mensen die het Bloeifeest op deze regenachtige dag toch nog bezochten (of die vanaf hun kraam even naar binnen wilden vluchten tegen de kou) vormden het publiek vandaag. Ook werd de film "Haring in 't IJ" gedraaid, een extra reden om binnen te blijven. De binnenactiviteiten vormden tezamen een leerzame dag.

Voor de kinderen was er ook buiten iets te doen en te leren. Onder een verlaten kraam zaten zij lekker droog terwijl ze uilenballen pluisten. Het verven van nestkasten en feeders was dit jaar geen succes door de weersomstandigheden.

Maar zoals altijd geldt: de aanhouder wint. Rond vier uur klaarde de lucht op en kwam iedereen onder zijn of haar afdakje vandaan om wat op te warmen in de zon. Er werd zelfs blauwe lucht gezien! Dat laatste uur werd de aanloop naar de kramen ook wat groter en verkochten we zelfs nog een aantal artikelen. Ook startten er twee excursies in het park. Dit laatste uurtje leverde ons twee nieuwe leden op.

In de stromende regen pakten we uiteindelijk onze spullen weer in. Nog eenmaal schuilend onder de kraam voordat we ons aan de weg naar huis waagden. Wat is die warme, natte douche toch heerlijk! Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze dag bedanken.



FOTO: HANNA HIRSCHLER

*Het uilenballenpluizen kon droog plaatsvinden*