

Verslag Nachtextcursie Grote Rivieren, 7/8 juni 1974.

Dit jaar vertrokken we met 11 deelnemers, in een gehuurde Transit bus en een volgauto.

Om 19 uur 30 startte de excursie vanaf het Stadionplein, met halfbewolkte lucht, matige Westelijke wind en temperaturen die in de loop van de excursie varieerden van 5° - 10° C.

Een uurtje later kwamen we bij de eerste "Grote Rivier" aan: de Linge. Het was nog licht genoeg om te kunnen genieten van het schitterende "tussen-de-rivieren landschap", waarin wij de nodige vogels bespeurden: naast het normale werk zwarte sterns en een woudaap bij Kedichem.

Aan de rand van een griendbos (SBB) in de buurt van Heukelum konden we de benen strekken en gedurende een wandeling aldaar namen we het volgende waar: 2 ransuilen, kleine karekiet, bosrietzanger, gekraagde roodstaart, koekoek en baltsende watersnip.

Bij het invallen van de duisternis reden we via Rumpt en Beesd naar Zaltbommel; onderweg hoorden we nog vele bosrietzangers, minstens 4 steenuilen en een ô bosuil.

Om ongeveer 11 uur werd bij Zaltbommel gestopt voor een versterking voor de nacht, die lang, koud en regenachtig beloofde te worden. We werden daarin niet teleurgesteld.

We vervolgden onze weg, evenals vorig jaar, langs de Zuidelijke Waaloever, te beginnen bij de Kil van Hurwenen, waar we onze eerste en best-hoorbare kwartelkoning konden bewonderen, die nog boven het geluid van de bosrietzangers en kleine karekieten uit "krek-krekte". Verder liet zich niet veel horen, zodat we nog tijd over hadden voor een kijkje bij de Waal, hetgeen ons bij Boven-Leeuwen een familie bosuil opleverde. NB: Ad Hartog leidde de excursie ! Teruggekeerd op de traditionele route hoorden we bij Deest nog 3 steenuilen en even verder in de Winssense waarden zagen we er nóg twee.

De morgenstond bij het Vogelbos ten Noorden van Winssen had ditmaal geen goud in de mond: wielewalen, zwartkoppen e.d. lieten zich op deze sombere ochtend slecht horen. De in de buurt fouragerende grutto's en kemphanen konden daarin niet veel verbetering brengen.

Na vijf uur begon de kentering. Bij Beuningen werden we verrast door een kort roepende kwartelkoning. Nog leuker was het echter, dat de zon zich van zijn betere zijde liet zien. Hij liet ons verder niet meer in de steek.

Tot slot bezochten we de Ooypolder, even ten Oosten van Nijmegen, waar 7 steenuilen geteld werden. Bovendien zagen we daar bergeend, zwarte stern, visdief en grote karekiet. Na een wandeling bij Kekerdam, waar spotvogel, rietgors, roerdomp, braamsluiper en een zwarte roodstaart (op een steenfabriek) werden waargenomen, reden we moe, maar tóch voldaan, terug naar Amsterdam.

In totaal werden + 70 soorten waargenomen.

WH/vDr

Wim Haver

Een soortgelijke excursie werd gemaakt door VWG het Gooi, in de nacht van 15 op 16 juni. Zie Litteratuuroverzicht, De Korhaan.