

Hoe ik begon met het strepen van een 'hok'

Het inventariseren van planten in een kilometerhok is voor velen een plezierige vrijetijdsbesteding. Maar beginnende floristen durven het vaak niet aan. Ellen Vissia beschrijft hoe zij haar schroom overwon!

Voordat ik in aanraking kwam met FLORON was ik jarenlang lid van een plantenwerkgroep van het IVN. Daarin deed ik veel plantenkennis op, maar na enige jaren stagneerde dat. Dat veranderde toen ik hoorde van het bestaan van FLORON en ik meeging op inventarisatie-excursies in Groningen.

Flabbergasted, dat was ik de eerste keren. Dat er mensen waren die iedere plant konden benoemen! Ongelooflijk! Dat wilde ik ook leren en dus sloot ik me aan. Behalve de excursies nam ik ook deel aan inventarisatiekampen zodat ik ook planten in andere landstreken leerde kennen. Mijn plantenkennis ging met sprongen vooruit.

Er is wat durf voor nodig!

Tijdens de excursies zag ik de praktijk van het inventariseren. Een plantenkenners zat er weleens naast of zag iets over het hoofd en soms ontstond discussie over de juiste naam van een plant. Ook hoorde ik dat onderzoek uitwees dat waarnemingen van ervaren strepers in hetzelfde gebied, hoogstens voor 75% overeenkomen. De conclusie die ik hieruit trok was dat een streper niet perfect hoeft te zijn en dat je als beginner best eens een kilometerhok kunt proberen. Wel moet ik zeggen dat die conclusie bij de kampen vaak weer onder druk kwam te staan vanwege de cracks die zich daar buigen over (onder) soorten die soms niet eens in de

Heukels staan. Nu schijnt die nodig aan actualisering toe te zijn maar toch... Daar komt bij dat er voor het inventariseren een handleiding is, maar waaraan je moet voldoen als streper, staat nergens. Er is dus wat durf voor nodig.

Zelf ben ik blij dat ik de stap heb gezet. Ik doe het inmiddels een aantal jaren en ik vind het heel leuk! Je bent lekker buiten, je komt op plaatsen waar je anders nooit zou komen, je doet soms leuke ontdekkingen en ik denk nergens meer aan. Kortom voor mij is het een ontspannende hobby die ik kan doen wanneer ik wil.

Tekst: Ellen Vissia



Ellen Vissia (midden) op de knieën voor de voorjaarsflora in de Gasterse duinen. Foto: Edwin Dijkhuis.