

# Kerkuilen in de Bollenstreek ... eindelijk succes!

*Mariska de Graaff*

Jaren geleden, in 2006, is er in onze streek begonnen met het ophangen van kerkuilenkasten.

Elk jaar werden deze gecontroleerd, maar geen broedsels van de Kerkuil. Wél heel andere bewoners ... jonge katten, Kauwen en Torenvalken.

Toen er uiteindelijk wél uilen waren, was de mens de oorzaak van de narigheid: verstoring en zelfs leeghalen van de broedkasten. Toch lukte het bij één kerkuilenpaartje om jongen groot te brengen, dat hield de moed erin. Het moest toch een keer gaan lukken in onze streek!

Tot drie weken terug ... “Kom snel, er vliegen Kerkuilen rond!”. En ja zeker: er waren er vijf uitgevlogen, waarvan één geringd en helaas twee door een Havik zijn gedood. Het speciale is dat deze kast hoog in een boom hangt en niet in een schuur o.i.d. Dat werkt dus niet alleen in Groot-Britannië, maar hier blijkbaar dus ook. Gisterochtend, dinsdag 6 augustus, werd ik weer gebeld en ja hoor weer raak! Uit een broedkast in een stal vlogen vijf kuikens met pa en moe rap heen en weer. Daar hebben wij staan kijken naar dit mooie schouwspel en getracht foto's te maken. Dat was lastig in de donkere stal maar we zijn er toch reuzeblij mee.

Dit nest is een eerste broedsel en dan te bedenken dat er in het hele land al ongelofelijk veel tweede broedsels zijn. Zelfs met nesten van 6 tot 10 eieren, dankzij een uitstekend muizenjaar. Dit gebeurt o.a. in de Flevopolder, waar Allan Liose maar liefst 300 broedkasten heeft hangen bij de boerenbedrijven.

En nu dus eindelijk ook in de omgeving van Noordwijk broedsucces!

Met dank aan Wil Tamis die helpt en ringt.



*Dag en Nacht  
foto's: Mariska  
de Graaff*