

Redactioneel

Het kleine genieten

Je hebt vogelaars in veel soorten en maten. De een houdt van nieuwe soorten waarnemen en op zijn/haar lijstje bijschrijven, de ander houdt van tellingen doen, weer een ander is vooral met één soort of met vogelbescherming bezig en nog een ander kijkt met verwondering naar alles om zich heen. Ik geloof dat ik vooral tot die laatste categorie behoor, alhoewel ik ook tel en ook bescherm.

Verwondering over vogels is niet iets waar ik naar op zoek ben, maar het overkomt me. En dat maakt het nu juist zo leuk. Ik fiets door de wijk, hoor ergens achter een huis fel geschreeuw van een Gaai, vraag me af wat er aan de hand is en zie dan de Gaai en een Halsbandparkiet achter elkaar aanjagend over mijn hoofd wegvliegen. Wordt hier een conflict uitgevochten?

Of ik zit in de lommerrijke achtertuin bij mijn schoonmoeder en hoor opeens twee miauwende Buizerds. Ik kijk op en zie ze cirkelen boven het huis. Maar voordat ik haar erop heb kunnen wijzen, zijn ze al weer uit het zicht verdwenen. Toch nog steeds een mooie gewaarwording: kleine geneugten van een eenvoudige vogelaar.

Dat er vogelaars in soorten en maten zijn, maakt het lidmaatschap van onze club juist zo leuk en divers. Want binnen de VWG komt dat allemaal samen! Zo biedt ook de Fitis aan alle vogelaars voor elk wat wils. Althans dat proberen wij als redactie. Ook dit keer weer een afwisselend nummer. Wij hopen dat u er met plezier in zult lezen.

Veel vogelplezier gewenst!

■ *Antje Ehrenburg*