

STROPERS IN DE NOORDDUINEN

Ik heb me wel eens afgevraagd - en u zich misschien ook wel, of er in de Noordduinen nog wel eens gestroopt wordt. Ik dacht van niet, maar zondag 10 februari is het bewijs geleverd van wel.

We gingen zoals gewoonlijk met de honden naar het duin. Na een tijdje door het duin gewandeld te hebben kwamen we op het stenen pad naast de zeereep. Plotseling zag ik een konijn, maar het zat niet stil. Nee, het rende steeds weg en sloeg dan over de kop. Ik dacht, hé daar klopt iets niet. Ik ben er toen maar naar toegegaan. Toen ik hem eens goed bekeek, bleek hij in een strik te zitten. Om zijn nek zat een stuk koperdraad, dat in de grond vastzat met een stuk hout. Wel een rot manier, want het konijn wurgt zich zelf langzaam maar zeker.

Ik heb het stuk hout uit de grond getrokken en het konijn meegenomen.

We zijn toen naar de duinwachter gegaan, maar die was niet thuis. Zijn vrouw heeft toen dat konijntje maar losgemaakt. We hebben het maar weer losgelaten, waarna het konijntje snel de benen nam. Naar aanleiding van dit geval is er reden te meer om vooral langs de zeereep goed op te letten of je gestrikte konijnen ziet. Er zitten daar veel konijnen en je mag er niet in, dus minder kans op ontdekking. Dat dit de enige strik is, lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

Rob de Mooij
jeugdlid

De door de heer Vermaas aan onze vereniging geschonken bibliotheek is bijna klaar om door onze leden gebruikt te kunnen worden. De bibliotheek is open eens in de 14 dagen te beginnen op woensdag 3 april Willibrord-Mavo van Panhuysstraat 's avonds van 19.00 uur tot 19.30 uur. De catalogus zal in de volgende Strandloper worden opgenomen.