

Tenslotte is er de laatste jaren nogal wat tuinvuil door bewoners van omliggende villa's gestort. Deze gebeurtenissen komen direkt tot uitdrukking in de aard van de plantengroei, die nog sterk het karakter heeft van een storingsvegetatie. Zo was er het afgelopen jaar nog een sterke opslag van de Akkerdistel, Ridder-Zuring, Grote en Kleine Brandnetel, Grote Lisdodde enz. duiden verder op een sterk verstoorde bodemstructuur. Niettemin begint hier en daar de oude duin-flora zijn oude terrein te herwinnen, maar voordat er sprake zal zijn van een ideale vochtige duinvegetatie zullen er eerst nog de nodige jaren overheen moeten gaan. Om dit proces wat te versnellen zijn verschillende leden van de vereniging op zaterdagen bezig geweest de overtollige begroeiing te verwijderen, voornamelijk door het maaien van het gras en het uittrekken van de Akkerdistels. Dit overtollige materiaal kon direkt dank zij de hulp van het Staatsbosbeheer worden afgevoerd.

In het begin van dit jaar, voordat de plantengroei goed op gang zal komen, zal wederom een grote "schoonmaak" in dit gebied worden gehouden. Gedurende de zomer zal verder het gewone onderhoud plaatsvinden zoals het uitdunnen of zelfs verwijderen van de reeds genoemde "ruigteplanten". Ieder seizoen heeft tot op heden verrassende ontwikkelingen getoond en wij hopen, dat het komende seizoen ons daarin niet zal teleurstellen.

C.M.J.Verweij  
H.Verkade

-----

#### WEEKEND TERSCHELLING

Voor het eerst maakte ik deel uit van een weekend-excursie naar Terschelling. Het was in één woord een belevenis. We hadden alles mee (behalve laarzen), het weer was prachtig en kon niet mooier.

De wandeling over de wadden was heerlijk. De vogels die we met en zonder kijker waarnamen, schitterden in de zon tegen een blauwe lucht.

We moesten vaak modderige kreken oversteken. Ik weet nu in ieder geval dit: geef nooit iemand een hand die gaat springen, want dan stink je er letterlijk en figuurlijk in. Je kunt veel beter gebruik maken van sterke manneruggen.

Het was een zware tocht, maar toch ook weer heerlijk ontspannend. De kleuren van de schorren waren fantastisch het blauw van de zeeasters de rode tinten van het schorrekruid, het lila van de lamsoor, de pollen zeekraal in verschillende tinten groen, de gele grassen en dat alles in een zonnetje, waarmee we dit seizoen niet al te veel verwend waren.

's Zondags op gehuurde fietsen van een prima kwaliteit naar de Boschplaat. Rijden over een karrespoor, geen auto's die langs raasden, alleen zon, een prachtige lucht, vogels, krekels, bloemen en dan een eindeloos wit en schoon strand met een zee vol witte schuimkoppen. Wij picknickten tussen de helm en het leek wel of we niet twee dagen, maar minstens een week van al dit moois genoten hadden.

We waren flink moe maar de bedden waren goed, evenals het lekkere wijntje van het land. De goede zorgen, een heerlijk etentje en niet te vergeten de uitstekende stemming en de prima organisatie, hebben dit weekend werkelijk onvergetelijk gemaakt.

Greetje Schrama-v.d.Berg

-----