

S T I C H T I N G V O G E L A S I E L " N O O R D W I J K "

In vogelvlucht

Op de laatste gehouden vergadering bij W.v.d.Niet werd een idee naar voren gebracht om met wat meer asielnieuws naar buiten te treden. Vooral na de lange, strenge winter is er veel te vertellen. Nu is "nieuws" misschien een groot woord, vandaar dat we het liever "in vogelvlucht" noemen.

Tweemaal per dag wordt er gevoerd te weten 's morgens en 's avonds. Acute "patiënten" worden soms onder politie-escorte in het asiel opgevangen en veelal wordt dan een van de verzorgers opgebeld met het verzoek of hij direct wil komen.

Zoals de naam het al zegt, gaat het hier om een vogelasiel, maar het kan ook wel gebeuren, dat er een kip tussen de koeten en meeuwen loopt. Het is wel een leuk gezicht en de kip had misschien als dank voor de "voedselvoorziening" (eieren) voor de meeuwen kunnen zorgen. Maar om niet ten prooi te vallen aan de andere bewoners in het asiel hebben wij de kip naar haar soortgenoten gebracht.

Doch bij een kip bleef het niet.

Tot grote verbazing van allen hipte er op een morgen een konijn in de ruimte rond. 's Avonds werd het dier door een onzer deskundigen van top tot teen betast en beknepen, maar er werden geen mankementen geconstateerd, zodat voor hem, voorzien van wat haver en mout, naar een andere accommodatie moest worden omgezien.

In gevangenschap hebben de meeste vogels vertrouwen in hun verzorgers. Vertrouwen is ons werk hebben ook al diegenen, die ons geldelijk en daadwerkelijk gesteund hebben in de koude wintermaanden.

Een echtpaar uit Katwijk kwam bijna dagelijks vogels brengen.

Ook was er iemand, die met zijn auto dagelijks de koudeslachtoffers van het strand ophaalde tussen Katwijk en Zandvoort.

De vogels hebben het zwaar te verduren gehad in die tijd.

Niet alle vogels hebben we kunnen redden, maar wel heel veel!!

We waren blij dat ons een vijver met open water beschikbaar werd gesteld. Daar konden wij de koeten en zwanen na toediening van wat extra vitaminen en voer voor verdere revalidatie heenbrengen.

Dat een goede buur beter is dan een verre vriend ondervinden wij dagelijks. Voor diegenen die het nog niet weten: ons asiel is gelegen achter het politiebureau; beter gezegd: het grenst aan dit bureau.

Nieuwe medewerkers

Anja van Duin: Keune meid. Voert, schrobt en dweilt.

Paul van Dijk: Struint op de markt naar rotte appels voor de kraaien. Voert.

De "prof" onder de tieners is: Wilbert.

Alle drie zijn het echte team-medewerkers.

De oude garde:

Bij de oude garde kunnen geen veranderingen worden vermeld of het moest zijn dat allen een jaar ouder zijn geworden.

Voor de rest is alles bij het oude gebleven.

-----