

EXCURSIE SCHIERMONNIKOOG

4 mei, vanaf het plein bij de Firma Verkade  
vertrokken de auto's weer afgeladen  
De excursie ging naar Schiermonnikoog  
Ondanks de regen zaten we heerlijk droog  
Na een uur of wat riep Dick, "kijk eens gauw  
de lucht die wordt werkelijk echt blauw".  
We reden door polders en groene dreven  
Wat is er toch veel moois te beleven  
Aan het wisselende landschap was het te merken  
Dat het Friesland was met z'n vele terpen.  
Het is te veel om op te noemen  
Tot we Lauwersoog op zagen doemen  
De bootreis, weer zo'n belevenis  
Alle camera's snorden, dat was niet mis.  
Op het eiland aangekomen  
Hebben we de bus genomen  
Alles verliep even vlot en gesmeerd  
Want door Dick gaat er nooit iets verkeerd.  
In het dorpje gearriveerd  
Hebben we bij Vlasma gebivakkeerd  
O jongens, het was geen Hilton Hotel  
Maar wees alle eerlijk, keun was het wel.  
Nadat de koffie was gezet  
Gingen we daarna gescheiden naar bed.  
Bij de dames waren er plaatsjes vrij  
Bij de heren kon er niemand meer bij  
Alle luxe van thuis was snel vergeten  
Zelfs het snurken werd hier niemand verweten  
's Morgens na het ontbijt wat heel gezellig was  
Gingen we met ons allen naar de Westerplas  
De vogelaars voelde zich de koning te rijk  
Met een gids, niemand anders dan Jelle van Dijk.  
's Middags weer zo iets unieks  
Alle vogelaars gingen sportief op de fiets  
Daarna zijn we weer huiswaarts gegaan  
Daar werden we verwend door Kok Adriaan  
Het was Macaroni Speciaal  
O jongens, wat een heerlijk maal.  
Toen de afwas was gedaan  
Zijn we weer naar vele mooie plekjes gegaan  
Zondagmorgen volop genoten  
Hebben we ons met soep overgoten  
We namen toen afscheid van de fuut,  
de kiekendief en de kluut,  
de ganzen, eenden en de fazant  
En o, dat mooie unieke stukje land.  
De club bedankt voor zoveel plezier  
En in het bijzonder Dick Passchier

Fam.Cramer  
Jacq.Urlusstraat 20  
NOORDWIJK

-----