

NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB

Sinds de start van de jeugdgroep nieuwe stijl, zijn al weer enkele maanden verstreken en kunnen we wat voorzichtiger de balans opmaken.

De nieuwe stijl bracht een splitsing teweeg in de groep, te weten van 10 t/m 12 jaar en van 13 jaar en ouder. Het grote voordeel hiervan is dat de stof meer leeftijdgericht kan worden gebracht. De leeftijd loopt nu uiteen van 10 tot 17 jaar en het laat zich denken, dat wat voor de oudsten te eenvoudig is, voor de jongsten grote problemen kan opleveren. Bovendien wat nieuw is voor de jongsten, is al weer oude koek voor de "senioren".

Overduidelijk blijkt dit jeugdwerk in een behoefte te voorzien en de belangstelling beperkt zich ook niet tot de gemeente Noordwijk.

Was eerst alleen Voorhout als "buitengemeente" vertegenwoordigd door het nu "oude jeugdlid" Roeland Schouten, thans krijgen we versterking uit Katwijk, Rijsburg en zelfs Leiden, wat soms wat improvisatie met zich meebrengt, maar dat doen we graag.

Bijzonder blij zijn we met het toenemende aantal meisjes. Kennelijk hebben zij iets meer drempelvrees te overwinnen. Het zevental wat nu regelmatig aan de activiteiten deelneemt, laat een hartverwarmend enthousiasme zien en bewijst daarmee, dat belangstelling voor de natuur beslist geen jongensaangelegenheid is.

De jeugdavonden op vrijdag in De Kuip worden drukbezocht en er is al weer veel uitgeknobbeld. Niet alleen het spelelement als vraagstukken en kwisjes met of zonder steun van dia's en geluidsbanden werden beoefend, maar ook diverse onderwerpen als vogeltrek, wespen, plantengroei en boomvruchten zijn behandeld.

Voor de tentoonstelling "Natuurlijk Noordwijk" werden schelpenstukjes gecreëerd met daaraan verbonden prijsjes, die respectievelijk door Roosmarijn v.d.Niet, Rene Lindhout, Bart de Jong, Fritsander Lhar en

Arnoud Frumeau werden gewonnen.

In de maanden oktober en november ging de meeste aandacht uit naar de vogeltrek over het duin, wat door de langdurige oostenwind in oktober niet veel succes opleverde.

Wel werden vanaf het strand leuke waarnemingen gedaan, waaronder Kleine jagers en vissende Jan van genten.

Op een pas drooggevallede bank rustten een tiental vogelsoorten uit, die zich dankzij een voor de jeugdclub ongewoon rustige wijze van naderen, van vrij dichtbij liet bekijken.

Met de Mantel-, Zilver-, Kok- en Stormmeeuwen had niemand veel moeite, maar het kleine "spul" als Zilverplevieren, Grote stern en Bontbekplevieren vereisten meer aandacht, totdat een tweetal argeloze strandwandelaars roet in het eten gooide en door het kimmetje naar deze bank waadde, wat niet alleen de vogels op de vleugels bracht maar de voltallige groep tot razernij bracht. In niet al te fraaie bewoordingen in achttienvoud werden de twee verbouwerde strandbezoekers naar een zeer onplezierige uithoek op deze aarde verwenst, waar ze misschien nu nog zitten bij te komen.

Overigens geen plezierige maar wel een leerzame ervaring voor beide kampen.

In de komende tijd kunnen we enkele films tegemoet zien en bezoeken aan de Leidse Waterleiding door groep I en IJmuiderpier door groep II.

Ziedaar het overtuigende bewijs van het grootste spektakel binnen onze vereniging.

Margreet Vink

Dick Passchier

-----