

KORTE TERUGBLIK OP DE NAJAARSEXCURSIE NAAR TEKEL

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer een najaarsexcursie georganiseerd naar één van de waddeneilanden. Het was zeker tien jaar geleden, dat we met onze vereniging naar Texel zijn geweest, en daarom werd het plan opgevat, de kennis-making met dit eiland te hernieuwen.

Vrijdagmiddag 4 september vertrok een groot gezelschap (60 personen) richting Den Helder, alwaar de veerboot dit gezelschap over zou brengen naar dit terecht beroemde vogeleiland. Ons onderkomen, een grote kampeerboerderij, lag vlak bij de aanlegplaats van de boot, zodat de auto's op de vaste wal konden blijven. Na aankomst werden we allen door de beheerder op strenge wijze toegesproken aan de hand van de huisregels, die ons ogenschijnlijk nauwelijks enige bewegingsvrijheid garandeerden. Achteraf viel dat allemaal nogal mee, zonder dat de beheerder zich zorgen hoefde te maken.

De volgende morgen begon met een uitgebreide excursie langs en rond de Mokbaai. Het begon langzamerhand vloed te worden, zodat de vogels zich steeds beter lieten bekijken. Het zou te ver voeren hier alle vogels te vermelden die we in de baai zagen, maar van de steltlopers, de ruiters en de strandlopers waren verschillende soorten aanwezig. Tussen de scholeksters door zagen we ineens een geheel wit exemplaar lopen, kennelijk een albino. Enkelen uit ons gezelschap wisten te vertellen dat deze spierwitte scholekster hier al geruime tijd vertoeft.

Over de dijk in de richting van Den Hoorn was het weiland soms bezaaid met grote groepen goudplevieren, die zojuist uit IJsland, Noorwegen en andere hoog gelegen streken aangekomen waren. Verschillende exemplaren hadden nog de prachtige zwart getekende borst. In het meertje De Petten was nog een visdief op zijn nest te zien.

De tocht werd voortgezet in de richting van de duinvalleien De Geul en de Horspolders, die gedeeltelijk onder water staan. Verschillende eendensoorten zoals Smienten, Bergeenden, Eidereenden, Pijlstaarten enz. konden worden waargenomen. Ook de plantengroei was, ondanks het vergevorderde seizoen, nog volop de moeite waard: Parnassia bloeide nog uitbundig en hier en daar vonden we duizendguldenkruid en Rondbladig Wintergroen.

De zondag was voor iedereen vrij. De meesten huurden alras een fiets om zodoende ook andere streken van Texel te gaan verkennen. Een deel van de groep volgde de dijk langs de wadkant via Oude Schild, Dijkmanshuizen, Oosterend tot aan de Bol. Aan de binnenzijde van de dijk zijn verscheidene meertjes, waar allerlei soorten steltlopers fourageren. Bijzonder mooi waren te zien een Krombekstrandloper en enkele Kluten. Deze vogels werden op de gevoelig plaat vastgelegd, zodat we te zijner tijd weer een ledenvergadering kunnen vullen. Bij Oude Schild brachten we een bezoek aan het "hoge bergje", een (al zeer oude) heuvel, met daaromheen glooiend landschap in het verder zo vlakke Texel. Op dit terrein zijn mooie bossages met zangvogels te vinden.

Een ander gedeelte van het gezelschap volgde de Noordzeekant meer met zijn duinen en binnenduïnbossen. Vooral rond De Koog zijn prachtige houtopstanden te vinden.

Zondagmiddag 6 september werd deze excursie, die mede geslaagd was door het mooie nazomerweer, besloten en keerde een ieder weer huiswaarts.

Speciale dank werd gebracht aan Dick Passchier, die de leiding over deze excursie had en die door zijn inzet zeker had bijgedragen tot het welslagen van deze excursie.