

Van ons jeugdlid John de Ridder ontvingen we een verslag van de excursie naar Ruinen, die gehouden werd op 29 en 30 december van het vorige jaar. We hebben deze bijdrage iets bekort, o.a. omdat we in dit nummer altijd met ruimtegebrek te kampen hebben.

#### Zwanen- en Ganzenexcursie Ruinen op 29-30 december 1982

De aangemelde leden hadden bericht gekregen dat ze op woensdag 29 december op het plein bij het Raadhuis moesten verschijnen om 8 uur.

Voor we vertrokken werd onder de bestuurders de eerste stopplaats besproken: dit zou zijn bij de steenhopen aan het begin van de Oostvaardersdijk.

De mist was opgetrokken toen we hier aan kwamen en we zagen een Sperwer, Reeën en verschillende soorten eenden en ganzen. Maar al wat we zagen, geen Hein Verkade. We wachtten eerst een tijdje, maar besloten toen verder te gaan naar het gemaal De Bloqc van Kuffeler. We zagen daar bij het havenhoofd reigers, futen en Grote zaagbekken, de laatste waren goed te herkennen aan hun boterkleurige borst. Hierna reden we verder naar de Knardijk, waar we een Roerdomp zagen, Nonnetjes (een klein soort zaagbek), en zelfs een glimp van Hein opvingen. In de waarnemingshut -een soort uitkijkpost, bereikbaar via een drassig pad- was het stervensdruk, maar na een tijdje wachten konden ook wij erin om een kijkje te nemen. Op weg naar de hut zagen we in het riet een paar Baardmannetjes.

Toen we de hut weer achter ons hadden liggen, ging de tocht naar het informatiecentrum "Nieuw Land" nabij Lelystad, waar een stevige kop koffie met een al dan niet verse versnapering er wel inging.

We liepen nog even de expositie rond, maar al gauw werd iedereen opgetrommeld zich weer te verzamelen en naar de auto's te gaan. Bij de auto's zagen we een paar Witte Kwikstaarten, een leuke waarneming voor de tijd van het jaar. We vervolgden nu snel onze tocht. Bij de Torenavalkweg zagen we behalve de Torenavalken ook nog Kiekendieven, Buizerds en een enkele Ruigpootbuizerd. Het was nu intussen al laat in de middag en Wim Baalbergen fungeerde nu in plaats van Hein Verkade als reisleader, hij wist per slot van rekening de weg!

Om 1700 uur liep het grote peloton in Meppel een Chinees binnen. Toen het eten op onze borden lag, kwamen de achtervolgers onder leiding van Hein vermoeid binnen.

Nu op naar Ruinen. We hoefden nog niet meteen naar bed, want Joanne zorgde met een allemachtig groot stuk Franse kaas en enkele flessen wijn voor een Franse avond. De spelletjes werden dus ook maar opgezocht, Mens-erger-je-niet, Vier op een rij, Klaverjassen en dan was er nog zoiets als blufpoker... Besloten werd om te gaan slapen, maar bij velen kwam daar niet veel van terecht. Ikzelf besloot om kwart over zes maar om op te staan na twee uur te hebben wakker gelegen, om een wandeling te maken. Toen ik terug kwam op de boerderij waren er al wat meer ontwaakten en we besloten onze voedselpakketten aan te spreken. Wie nu nog niet wakker was, werd dit wel door de herrie en een kop sterke koffie deed de rest. De spullen werden ingeladen, de troep opgeruimd de autoramen kregen nog een extra beurt om straks sterke waarnemingen te kunnen doen en toen vertrokken we. We reden door Drenthe richting Friesland en we zagen daar de drie soorten zwanen Knobbelswaan, Wilde Zwaan en Kleine Zwaan. Inmiddels was het al ver in de ochtend en waar vraagt een rasechte Noordwijker dan om? Om een bakkie! Over een half uurtje in Lemmer, werd er beloofd. Wij gingen akkoord. Het half uurtje bleek een anderhalf-uurtje te zijn omdat Lemmer niet had gerekend op de komst van een stel uitgehongerde Noordwijkers. Nadat een ieder nog wat eten had ingeslagen, werd de tocht voortgezet langs Piaam, Makkum, Idzegahuizen en Kornwerderzand. We zagen er veel ganzen, soms in mooie vluchten in de lucht.

Op de afsluitdijk bij Breezanddijk werd voor het laatst koffie gedronken. We

zagen daar nog leuke vogelsoorten, zoals Roodhalsfuut, Dodaars, Middelste Zaag-  
bek en Eidereend. Daarna volgde de lange rit naar huis.  
Dit was het einde van een gezellige, mooie, maar ook erg vermoeiende excur-  
sie. Eén van de deelneemsters lag te slapen bij aankomst in Noordwijk. Ik kan  
een ieder aanraden bij een volgende excursie ook eens mee te gaan.

John de Ridder

-----

PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL

De volgende puzzel lijkt ons er een voor de meer gevorderden in puzzelland.  
Maar leuk is hij wel, geeft u de moed niet te vlug op.  
De puzzel is gemaakt door Joanne van Sambeek, met hulp van haar echtgenoot  
Joop, die vast en zeker voor de fraaie -maar natuurlijk misleidende- om-  
schrijvingen heeft gezorgd.

DE EIK ALS GASTHEER

1. Zoek enkele gasten van de eikeboom uit:

LOOG-TAN (zonnebrandmiddel op basis van natrium  
hydroxide oplossing)

GEUSPAPIERKE (hist. documentje, overhandigd  
door de geuzen aan de schout en  
schepenen van Den Briel om de  
haven binnen te mogen varen)

SUPERKORHOEN (vogel, die zeer zelden in  
Nederland waargenomen wordt)

HOMFZOODWAL (straat in havenstad, genoemd  
naar Homf, een poolse schipper,  
die overal een zoodje van maakte)

Oplossing:

— — — — —  
X X X

— — — — —  
X X X

— — — — —  
X X X X

— — — — —  
X X

2. Met de 'X' gemarkeerde letters kan nog een  
eikeboomgast gevonden worden:

— — — — —  
B L