

bestuursvergadering, nog deze week te houden Uw voorstel een punt van bespreking zal uitmaken.

Uit:

De Noordwijker van Zaterdag, 2 Februari 1918.

Boekbespreking Boekbespreking Boekbespreking Boekbespreking

EEN BOEKJE (VOORAL) VOOR ÖLANDGANGERS,.....

Leden die in 1982 op Öland kampeerden, kunnen dat eiland weer bezoeken bij het lezen van REIZEN van Carolus Linnaeus.

"De Sleedoornstruiken zagen hier wit van een korstmos, waarmee ze bijna geheel overdekt waren...."

Met dergelijke dagboekfragmenten is het een genoegen om met de befaamde bioloog te paard en per boot verder te reizen naar Gotland en Lapland. Linnaeus maakte enkele belangrijke trektochten in zijn geboorteland. Deze hadden ten doel de planten en dieren van de streek te beschrijven (hij zocht onder andere naar geneeskrachtige kruiden), maar ook had Linnaeus veel belangstelling voor het leven en de gewoonten van de mensen uit de streek.

Lapland bezocht hij in zijn eentje in 1732. Slecht voorbereid op de tocht als hij was, putte deze tocht hem in vier maanden tijd volkomen uit.

Öland en Gotland bezocht hij met studenten in 1741.

De laatste twee tochten werden gehouden in 1778, toen Linnaeus reeds 50 jaar oud was, naar Västergotland en naar Skane.

In zijn dagboeken is Linnaeus vaak verrukt over de vele mooie planten en dieren die hij ziet. Op Öland ziet hij voor het eerst van zijn leven een Kluut:

"Op het land zagen we twee ons onbekende vogels, iets groter dan zee-Meeuwen (!). Toen we naderden vlogen ze op. We schoten er één neer en men vertelde ons dat ze alleen aan de zuidkaap van Öland voorkomen. De andere vloog naar zee, waar hij zwom als een eend. Het opvallendste aan deze vogel, de Kluut, is de snavel: deze is zwart, omhooggekromd en drie keer zo lang als de kop. Het is nog opmerkelijker daar deze de enige soort is die van de Schepper een teruggekromde snavel heeft gekregen, die hij gebruikt om mee door de modder te ploegen op zoek naar voedsel."

Het boek is voorzien, van een biografische proloog, een beknopte inleiding en een streekkaartje voor de in het boek voorkomende reizen: die naar Lapland en naar Öland en Gotland. De begeleidende tekst bij de gekozen dagboekfragmenten zorgen voor een helder historisch perspectief en kunnen dienen als brug om de lezer de stap te laten maken van de 18e naar de 20e eeuw.

De illustraties zijn levendig en tot in de puntjes verzorgd. Wie deze goed afgeronde publicatie in handen krijgt is verzekerd van een uitstekende belevenis.

Carolus Linnaeus : REIZEN ill. S.Lee; vert. naar de Engelse vert. uit het Zweeds door J.Klerkx; ingeleid door Dick Hillenius.

Amsterdam, Meulenhof 1979, 4e druk (108 pagina's)

Prijs ca f 30,-- . Ook te lenen bij de Noordwijkse Bibliotheek.
