

WEEKENDJE VELUWE

Op vrijdag 17 mei vertrokken we (mijn ouders André v.d. Plas en ik) richting Veluwe. We gingen eerst naar de Oostvaardersplassen. Langs de Oostvaardersdijk zagen we een Zwartkopmeeuw en een Roodhalsfuut. Langs de weg naar het bezoekerscentrum "Het Nieuwe Land" liepen wel 40 Noordse gele kwikstaarten. Verder zaten er in de Keersluisplas een aantal Dwergmeeuwen (volwassen en onvolwassen). Langs de weg naar de Kievitslanden vloog een mannetje Grauwe Kiekendief.



In de middag kwamen we bij mijn oom en tante in Epe aan. 's Avonds zagen we een Boomvalk, Wilde zwijnen en Edelherten.

De volgende dag gingen André en ik 's ochtends vroeg naar de Gortelse Heide. Hier zagen we o.m. vier Geelgorzen, twee Tapuiten, twee Boomleeuweriken en Buizerden.

Ook vloog er nog een Visarend over. Na een tijdje fietsen kwamen we in Tongeren (ook gemeente Epe). Hier werd onze aandacht getrokken door een vogeltje dat van de weg in een boom vloog. Het bleek een Ortolaan te zijn! Even later ging hij in een akkertje zitten. We konden hem 5 minuten door onze telescopen bekijken. (7 meter afstand). Toen vloog hij naar een kaalgevreten weilandje en konden we hem nog veel langer en van nog dichterbij bekijken. Het viel ons op dat hij behalve zaadjes ook een worm naar binnen werkte.

's Middags zagen we in Niersen nog vier Fluiters, waarvan 2 exx op 3m. een Havik, enkele Buizerden en nog een Visarend.



tekst en tekeningen: Arnold Meyer