

# Koi en pad gered

Tijdens het voederen van de koikapers in mijn tuinvijver, bemerkte ik dat één van de vissen iets uit z'n bek had hangen. Daardoor lukte het 'm niet voer tot zich te nemen. Toen de koi dichterbij kwam, zag ik dat het de poot van een kikker of pad was, die uit zijn bek stak. De vis begon wild met de kop te draaien om van zijn te grote prooi af te komen. Dat lukte helemaal niet, waarop ik besloot de karper te vangen.

Vrij gemakkelijk schepte ik de koi uit de vijver en legde 'm met schepnet en al op de tuintafel. Toen ik aan de poot uit z'n bek begon te trekken, kwam langzaam het hele lijf van een pad tevoorschijn. De vis bleef er rustig onder. Ik legde de dode pad op een stapel leistenen, om later in de kliko te gooien.

Eerst m'n Koi veilig terug in het water. Die zwom, alsof er niets gebeurd was weer naar zijn maten. Ik draaide me om en zag, tot mijn verbazing, dat de pad weg was! Die zat levend en wel in de border van de tuin...

**Kees Bode**

(Foto's: Kees Bode)



# Pad met een staartje

Tijdens een luisterronde voor rugstreeppadden in de Millingerwaard op 20 mei jl. trof Nina Boemaars deze rugstreeppad aan met een ongenode gast. Het blijkt te gaan om een medicinale bloedzuiger (bevestigd door Bram Koese van EIS Kenniscentrum).

Het was een warme avond met een toptelling van ruim 800 rugstreeppadden. De ronde duurde tot 3 uur 's nachts om alles te kunnen tellen. En dan ook nog zo'n bijzondere waarneming. De medicinale bloedzuiger komt in ons land nog maar op een paar plekken voor, waaronder de Millingerwaard.

(Foto: Nina Boemaars)